

ἘΛΟΓΟΣ ἈΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Ἐμποροὶ πίστεως

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑμηττοῦ
κ.κ. Δανιὴλ

Εἶναι γνωστὴ ἡ ἀπειλὴ ἐκ τῶν ὀλοκληρωτικῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων καὶ ὀργανώσεων κυρίως κατὰ τῆς νεολαίας. Ἐνας μακρὺς κατάλογος συγκλονιστικῶν γεγονότων τῶν τριῶν τελευταίων δεκαετιῶν τοῦ παρελθόντος αἰῶνος δείχνει καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἀπειλῆς ἀλλὰ καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἐξαπατήσεως ὅσων ἐστήριξαν τίς ἐλπίδες τους σὲ ἔμπορους πίστεως εἴτε γιὰ νὰ λύσουν ὑπαρξιακά προβλήματα τους, εἴτε γιὰ νὰ ἐπιτύχουν διάφορους προσωπικούς στόχους, εἴτε γιὰ νὰ ἀναζητήσουν τὴν ἀλήθεια τῆς ζωῆς. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς πού παγιδεύθηκαν χάθηκαν. Ἐλάχιστοι μπόρεσαν νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τὴν πνευματικὴ αἰχμαλωσία καὶ βγήκαν ἀπὸ τίς ὀλοκληρωτικὲς αὐτὲς ὀργανώσεις τραυματισμένοι καὶ συνέχισαν τὴν ζωὴ τους μὲ ὀδυνηρὲς ἐμπειρίες. Οἱ παγίδες στρατολογήσεως ὀπαδῶν εἶναι καλοστημένες καὶ ἀδιόρατες στὴν ἀρχή. Ὅταν ὁ νέος ἀντιλαμβάνεται, ὅτι ἔμπλεξε, συνήθως εἶναι πλέον ἀργά. Ἦδη ἔχει χάσει πολλά. Ἦδη ἔχει πληρώσει πολλά. Γιὰ νὰ ἀποφύγετε ἓνα τέτοιο δυσάρεστο καὶ ἐπιζήμιο μπλέξιμο προσέξτε τὰ ἀκόλουθα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τῶν ὀλοκληρωτικῶν παραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων γιὰτί σ' αὐτὰ ἀκριβῶς ὑπάρχει ἡ θανάσιμη παγίδα τῆς αἰχμαλωσίας σας σ' αὐτὲς:

Ἡ ἀπολυτοποίηση τοῦ ἡγέτου ἢ τῆς συλλογικῆς ἡγεσίας.

Τὸ πρῶτο πού μαθαίνει ἓνας πρόσφατα στρατολογημένος ὀπαδὸς μιᾶς τέτοιας ὀργανώσεως εἶναι ἡ τυφλὴ ἐμπιστοσύνη καὶ ἀπόλυτη ὑποταγὴ στὸν ἀρχηγὸ ἢ στὴν ἡγεσία, ὅπου ὑπάρχει συλλογικὴ ἡγεσία. Δέν ἐπιτρέπεται κριτικὴ καὶ πολὺ περισσότερο ἀντίλογος γιὰ τίς ἀποφάσεις καὶ τίς ἐντολὲς πού δίδονται. Ὁ ἀρχηγὸς ἔχει περιβληθεῖ τὸ κῦρος τῆς ἀλάθητης αὐθεντίας. Εἶναι ὁ ἀρχηγός, ὁ δάσκαλος, ὁ Θεός. Ὁ ὀπαδὸς ὑποχρεώνεται νὰ ἐκτελεῖ τίς ἐντολὲς τῆς ὀργανώσεως χωρὶς νὰ τίς ἐπεξεργάζεται, νὰ τίς συζητεῖ, νὰ τίς ἀναλύει.

Μιὰ τέτοια συμπεριφορὰ θεωρεῖται ἀσέβεια ἀκόμη καὶ ἀνταρσία κατὰ τῆς ὀργανώσεως καὶ τοῦ ἀρχηγοῦ. Στὴν οὐσία πρόκειται γιὰ θεοποίησι τοῦ ἀρχηγοῦ ἢ τῆς ἡγεσίας.

Ἡ σώζουσα συνταγή.

Ἡ κάθε μιὰ ἀπὸ αὐτὲς τίς ὀργανώσεις διαφημίζει, ὅτι γνωρίζει καὶ διαθέτει τὴν μοναδικὴ συνταγὴ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων, προσωπικῶν μέχρι καὶ παγκοσμίων. Παρουσιάζει μὲ ἔντονο τρόπο τὰ δῆθεν ἀποτελέσματα τῶν μεθόδων καὶ τῶν πρακτικῶν τῆς, ὥστε νὰ καμφθεῖ ἡ ἐνδεχομένη ἐπιφυλακτικότητα τῶν ὑποψηφίων θυμάτων τῆς καὶ νὰ πιστέψουν, ὅτι πράγματι ἀνακάλυψαν κάτι πολὺ σπουδαῖο καὶ μοναδικό. Ἀπὸ τὴν στιγμή πού ὁ ὑποψήφιος ὀπαδὸς πιστέψει κάτι τέτοιο θὰ πρέπει νὰ ξέρει, ὅτι οὐσιαστικὰ εὐρίσκεται σὲ αἰχμαλωσία καὶ ὅτι θὰ τοῦ ζητήσουν τὰ πάντα προκειμένου νὰ γίνει κάτοχος αὐτῆς τῆς μοναδικῆς σώζουσας συνταγῆς. Κι ὅταν λέμε τὰ πάντα ἐννοοῦμε τὰ πάντα. Πολλοὶ νέοι ἔχασαν τίς σπουδὲς τους, τὴν οἰκογένειά τους, τοὺς φίλους τους, τὴν περιουσία τους, τὸν χρόνο τους γιὰ νὰ πιστέψουν σὲ μιὰ οὐτοπία.

Ἡ ὑπηρετὴς ἐνός μεγάλου σκοποῦ ἢ ἔργου.

Πολλοὶ ἀνθρώποι καὶ μάλιστα νέοι εἶναι εὐαίσθητοι καὶ πρόθυμοι νὰ προσφέρουν ὑπηρεσίες καὶ νὰ ἀφιερωθοῦν σὲ μιὰ ὀργάνωσι πού ὑπηρετεῖ ἓνα πολὺ μεγάλο σκοπό, οἰκουμενικό. Ἐκεῖνο ὅμως πού κάνουν ἀφοῦ στρατολογηθοῦν καὶ ἐνταχθοῦν στὴν ὀργάνωσι, εἶναι νὰ ὑπηρετοῦν καὶ νὰ εἶναι ὄργανα γιὰ τὴν προώθησι ἄλλων στόχων καὶ συμφερόντων, πού ἀποκρύπτονται ἐπιμελῶς ἀπὸ τὴν ὀργάνωσι.

Προσοχή λοιπόν στις οργανώσεις με την φανταχτερή βιτρίνα. Δυστυχώς στα ένδοτερα υπάρχει έκμεταλλευσι και απανθρωπιά.

Η ομάδα.

Έχει λεχθεί και είναι γνωστόν, ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν. Η επικοινωνία, ή φιλία, ή συντροφικότητα, τό ενδιαφέρον τών άλλων για μās είναι ακριβά αγαθά, πού όλοι επιθυμούμε νά έχουμε και νά απολαμβάνουμε. Όταν δέν τά έχουμε, μπορεί νά παγιδευθούμε σέ μιά ολοκληρωτική όργάνωσι, ή όποία έχει επισημάνει αυτό τό κενό και αυτή την ανάγκη μας. Μās προσφέρει όλα αυτά έντάσσοντάς μας στην ομάδα τών όπαδών, όποτε και έμείς αρχίζουμε νά αισθανόμαστε ότι ανήκουμε κάπου και κάποιοι μās προσέχουν και μās θεωρούν σημαντικούς. Αυτό όμως όπως έχουν δείξει οι περιπτώσεις τών θυμάτων είναι μιά άπάτη. Η όργάνωσι θά ζητήσει ανταλλάγματα και μάλιστα πολύ ακριβά για μās. Θά μās πουλήσει την φιλία και τούς φίλους πολύ ακριβά. Οί όργάνώσεις αυτές καλλιεργούν αυτή την αίσθησι τής δυνατής ομάδας. Πολύ συχνά αναφέρουν, ότι ό τάδε και ή τάδε προσωπικότης είναι μαζί μας, ότι υπάρχουν τόσοι όπαδοί έκεϊ. Ό νέος κολακεύεται πού ανήκει σέ μιά τέτοια παγκόσμια όργάνωσι μέ κύρος, ισχύ, διάσημους φίλους. Φαντάζεται τό μέλλον του εξασφαλισμένο. Νοιώθει ασφαλής και σίγουρος. Δέν είναι πάρα ένας οίκτρα έξαπατημένος, πού κανείς δέν ενδιαφέρεται γι' αυτόν μέσα στην όργάνωσι, πού τόν έχουν κοντά τους όσο τούς είναι χρήσιμος και δουλεύει για την όργάνωσι και πού όταν άρρωστήσει θά τόν στείλουν στό σπίτι του νά θεραπευθεί. Και καλά νά είναι τό σπίτι του κοντά. Άν έχει φύγει μακριά και έχει χαθεί τότε τά πράγματα είναι τραγικά. Θά πεθάνει μόνος και έρημος.

Τό ισχυρό τελετουργικό.

Πολλοί νέοι παγιδεύονται σέ ολοκληρωτικές οργανώσεις και μάλιστα σατανιστικές έπειδή έλκονται από ένα έντυπωσιακό τελετουργικό. Ίδιαίτερα όταν οί τελετές είναι μυστικές και συμμετέχουν μόνο μνημένοι στην όργάνωσι. Θά πρέπει νά ξέρετε, ότι όταν κάποιοι σου έμπιστεύονται τά μυστικά τους και σέ θεωρούν ισότιμο μ' αυτούς δέν θά σου έπιτρέψουν εύκολα νά τούς έγκαταλείψεις, γιατί

θά φοβούνται νά μή μαρτυρήσεις στους έξω και κυρίως στις Άρχές, όσα γνωρίζεις γι' αυτούς. Θά σέ έμποδίσουν. Θά σέ απειλήσουν. Θά κινδυνεύσεις. Ύπάρχει κι ένας άκόμη κίνδυνος, νά σέ βάλλουν νά κάνεις άνέντιμες πράξεις ή και ποινικές παραβάσεις για νά σέ κρατούν στό χέρι. Στην περίπτωση αυτή ή ζωή σου θά είναι μιά κόλαση.

Άποκοπή από τό περιβάλλον.

Οί όργάνώσεις αυτές για νά έξουδετερώσουν την προσωπική σκέψι και νά έχουν τόν πλήρη έλεγχο τής προσωπικότητος τών θυμάτων τους χρησιμοποιούν συγκεκριμένη μέθοδο στην όποία έντάσσεται ό έλεγχος τής επικοινωνίας του προσηλύτου ώστε νά μην έπηρεάζεται άρνητικά για την όργάνωσι από τό προηγούμενο περιβάλλον. Έπίσης μέρος αυτής τής μεθοδεύσεως είναι ή διαβολοποίησι τών πάντων, όσων εύρίσκονται έκτός τής όργάνωσεως. Όλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι. Μόνο έμείς είμαστε οί τέλειοι. Τέλος δέ όλες αυτές οί όργάνώσεις άσκούν φοβερή πίεσι και τρομοκρατία στα θύματά τους, άκόμη κι όταν έγκαταλείψουν την όργάνωσι.

.....

Άδελφοί μας. Μην παρασύρεστε από ώραία λόγια. Μην έντυπωσιάζεστε από διασημότητες και φανταχτερές τελετές. Μην δελεάζεστε από έλκυστικές προτάσεις και μεγαλόπνοα προγράμματα. Πίσω από αυτά είναι ένδεχόμενο νά κρύβεται μιά σκληρή και πικρή αλήθεια: Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ. Όλοι αυτοί είναι έμποροι πίστεως και οί πιστοί τό ύποψήφιο θύμα τους, ό πελάτης τους πού θά αγοράσει τά ψευδώνυμα προϊόντα τους και θά πληρώσει μέ τή ζωή του.



«ΛΟΓΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΖΩΗΣ»

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟ ΥΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' 2020 - 2021

ΦΥΛΛΟ 6ο - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021