

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Ύμηττου 47-51, 161-21 Καισαριανή. Τηλ. 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) <http://www.imkby.gr> (e-mail) info@imkby.gr

Άριθμ. Πρωτ. Φ1/3/764

Έν Καισαριανή τῆ 14-12-2000

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10η

Πρός
τούς Πανοσιολογιωτάτους καί Αιδεσιμωτάτους Έφημερίους
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Άγαπητοί Άδελφοί καί Πατέρες χαίρετε ἐν Κυρίῳ.

Καθώς πλησιάζουν οἱ μεγάλες ἑορτές τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκην αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας, προκειμένου νά σᾶς εὐχηθῶ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀπό μέρους Τοῦ ἐνίσχυσή σας στόν προκειμένο ἀγῶνα, παράλληλα ὁμως γιά νά σᾶς δώσω μερικές χρήσιμες ὁδηγίες ποιμαντικές, λειτουργικές, τελετουργικές, πρακτικές καί κοινωνικές μέ τίς ὁποῖες θέλω νά σᾶς ὑποβοηθήσω στήν ἐπιτυχία σας ὡς λειτουργῶν, ὡς ποιμένων, ὡς διδασκάλων καί πνευματικῶν Πατέρων.

Εἶμαι βέβαιος, ὅτι οἱ ὁδηγίες μου αὐτές μπορεῖ νά σᾶς χρησιμεύσουν γιά τήν ἀρτιότερη ἐπιτέλεση τῆς ἀποστολῆς σας καί νά σᾶς καταστήσουν περισσότερο προσεκτικούς σέ διαφόρους τομεῖς, ἐνῶ ταυτόχρονα θά σᾶς δώσουν τήν δυνατότητα νά συμβουλευσετε κατάλληλα καί τούς στενοῦς σας συνεργάτες (τούς Ἱεροψάλτες, τούς Ἐπιτρόπους, τίς Κυρίες, τούς Νεωκόρους), ὥστε ὅλοι νά εὐθυγραμμισθοῦν μέ τήν ὀρθή καί πρέπουσα ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων των.

Πολλά ἐξ ὧσων θά διαβάσετε στή συνέχεια ἴσως νά μὴν ἀφοροῦν σ' ὄλους σας. Ὡστόσο θά ὠφεληθῆτε, ἐάν συμμορφωθῆτε πιστά στίς ὁδηγίες αὐτές.

Τίς ὁδηγίες μου αὐτές διακρίνω σέ: α) Ποιμαντικές, β) Τελετουργικές-Πρακτικές, γ) Ἁγιαστικές καί δ) Κοινωνικές.

Α ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ

2

1) Βοηθήστε τούς ἐνορίτες σας νά βιώσουν τό γεγονός τῆς ἐπιφανείας τοῦ Θεοῦ. Διστυχῶς οἱ ἄνθρωποι σήμερα ἐορτάζουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Συνδέσατε τους μέ τόν Κύριο. Ἐξηγήσατέ τους γιά τό γεγονός τῆς σωτηρίας. Ἐμβαθύνατε στά νοήματα τῶν ὕμνων,

τῶν ἀναγνωσμάτων. Μή τοὺς ἀφήνετε γυμνοὺς, πεινασμένους καὶ διψασμένους. Ὄταν γευθοῦν τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ αἰσθανθοῦν τὴν ἐπίσκεψη τοῦ ἐλεήμονος Θεοῦ θά ἐνισχυθοῦν στόν πνευματικό τους ἀγῶνα καὶ θά γίνουν κήρυκες τῆς θείας ἀγάπης.

2) Δεχθῆτε τὴν ἐξομολόγησι τῶν πιστῶν. Διδάξατε τοὺς πιστοὺς νά μὴν ἀποφεύγουν νά ἐξομολογοῦνται. Δέν εἶναι αὐτονόητα ὅλα αὐτά, ὅτι οἱ χριστιανοὶ τὰ γνωρίζουν. Σεῖς ἐνθυμεῖσθε πότε ἦταν ἡ τελευταία φορὰ πού ἀναφερθήκατε στό θέμα αὐτό; Παρακινήσατε τοὺς ἐνορίτες σας νά ἐξομολογηθοῦν. Τοὺς εὐεργετεῖτε. Μή τοὺς ἐγκαταλείπετε στήν ἀγνοια, στήν ἁμαρτία καὶ τὴν πνευματικὴ αἰχμαλωσία.

3) Προετοιμάσατε τοὺς ἐνορίτες σας ἐγκαίρως γιὰ τὴν θεία Κοινωνία, ὥστε νά προσέλθουν μετὰ φόβου Θεοῦ, "πίστεως καὶ ἀγάπης". Τὴν παραμονὴν τῶν Χριστουγέννων κοινωνοῦν χιλιάδες ἄνθρωποι, χωρὶς νά μπορεῖ νά τεθεῖ μιά τάξις στό φαινόμενο. Ἔρχονται, κοινωνοῦν καὶ φεύγουν. Τί θά γίνει μέ ὅλο αὐτό τόν κόσμον, ὁ ὁποῖος οὔτε ἔχει ἐξομολογηθεῖ, οὔτε στή θεία Λειτουργία μετέχει, παρὰ ἔρχεται βιαστικά, κοινωνεῖ καὶ ἀπέρχεται πάλι βιαστικά! Ἄν διδάξετε τοὺς πιστοὺς τὰ δέοντα, θά μετριασθεῖ τό κακό.

Β ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Ἡ θεία λατρεία στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας κατέχει κεντρική θέσι σ' αὐτή. Μέσα σ' αὐτή βιώνεται τό κλίμα τῶν ἑορτῶν καί ὁ πιστός οἰκοδομεῖται διά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἀρκεῖ ὅλοι οἱ παράγοντες τῆς θείας λατρείας νά εἶναι ἄψογοι. Καί ἡ παράγοντες αὐτοί εἶναι: α) ὁ λειτουργός ἱερεὺς, β) ὁ ἱεροψάλτης καί γ) ὁ λαός. Ἡ θεία λατρεία μας ἔχει ὠρισμένους κανόνες, πού πρέπει νά τηροῦνται. Εἶναι μεγίστη τέχνη τό νά μπορεῖ κανεῖς νά συμπεριφέρεται μέσα στή θεία λατρεία μέ τό μέτρο τῆς διακρίσεως, συνδυάζοντας τήν μεγαλοπρέπεια καί τήν λιτότητα. Τελέσατε τίς Ἱερές Ἀκολουθίες μέ προσοχή, ἱεροπρέπεια καί κατάνυξι. Ἡ θεία Λατρεία εὐφραίνει καί τρέφει τούς πιστούς.

2. Ἡ καθαριότης σέ ὅλους τούς χώρους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἶναι ἀπαραίτητος, κυρίως ἐντός τοῦ ἁγίου Βήματος. Μερικοί ἐξ ὑμῶν εἴσθε ὑποδείγματα σ' αὐτό τό σημεῖο. Παρακαλῶ καί προτρέπω ὅσους εἶναι ἀμελεῖς καί δέν ἐνδιαφέρονται γιά τήν καθαριότητα τῶν ἱερῶν χώρων νά διορθωθοῦν. Βλέπω μερικά ἅγια Βήματα πού ὁμοιάζουν πρὸς ἀποθηκευτικούς χώρους. Εἶναι ἀμαρτία ἢ ἀμέλεια. Καθαρίσατε τήν Ἁγία Τράπεζα, ἀλλάξατε τῆς τά καλύμματα. Πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα νά ὑπάρχουν μόνο τά ἀπαραίτητα, ὄχι καί τά περιττά. Ἀφαιρέσατε τά πλαστικά λουλούδια. Καθαρίσατε τό δάπεδο, τήν Ἁγία Πρόθεση, βάλτε τάξι στά ἐρμάρια, στά ἄμφιά σας, στά βιβλία, στά ἱερά Σκεύη, Γυαλίσατε τά ἑξαπτέρυγα, τά κηροπήγια, πλύνετε τά κόκκινα μαντήλια (δηλαδή τά μάκτρα τῆς θείας κοινωνίας), προμηθευθῆτε καινούργιο Ἀντιμήνσιο. Ἡ νοικοκυρωσύνη εἶναι ὑποχρέωση ὅλων μας. Ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ ζητῶ νά εἶναι εὐπρεπής.

3. Φρονίσατε, ἰδίως οἱ νεώτεροι ἀπό σᾶς νά μελετήσετε τίς τυπικές διατάξεις τῶν ἡμερῶν αὐτῶν. Τίς περιλαμβάνει τό "Τυπικό", ἀλλά καί τό Ἡμερολόγιον τῆς Ἐκκλησίας. "τά Δίπτυχα" Ἐπισημαίνω ὅτι, κατά τό τρέχον ἔτος ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων γίνεται ἡμέρα τῆς ἐβδομάδος Δευτέρα. Τοῦτο ἐπιφέρει τίς ἐν συνεχείᾳ ἀλλαγές στό τυπικό τῆς ἑορτῆς.

α) Οἱ Μεγάλες Ὁρεσ, οἱ ψαλλόμενες κατά τήν Παραμονή τῶν Χριστουγέννων, ἐπειδή ἡ Παραμονή εἶναι ἡμέρα Κυριακή, μετατίθενται τήν Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου.

β) Κατ' αὐτήν τήν Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου δέν τελεῖται θεία Λειτουργία. Ἐπειδή κατ' ἐκείνην τήν ἡμέρα πιθανόν νά σᾶς ζητήσουν σχολεῖα τῆς ἐνορίας σας νά ἐκκλησιασθοῦν, πρέπει ἐγκαίρως νά τά εἰδοποιήσετε, ὅτι ἐκείνη τήν ἡμέρα κατά τό "Τυπικό" τῆς Ἐκκλησίας δέν τελεῖται θεία Λειτουργία, γιά νά ρυθμίσουν νά ἐκκλησιασθοῦν καί νά κοινωνήσουν τά παιδιά μία τῶν προηγουμένων ἡμερῶν. Ἐξυπακούεται, ὅτι τήν 22 Δεκεμβρίου μποροῦν νά ἐκκλησιασθοῦν τά παιδιά καί νά παρακολουθήσουν τίς Ὁρεσ, ἐάν τό ἐπιθυμοῦν, ἀλλά δέν θά μπορέσουν νά κοινωνήσουν, ἐφ' ὅσον δέν τελεῖται θεία Λειτουργία.

γ) Ὁ Μέγας Ἐσπερινός κατά τήν Παραμονή δέν ψάλλεται τό πρῶτ, ἀλλά στήν θέση του καί στήν ὠρα του, τήν Κυριακήν 24 Δεκεμβρίου τό ἀπόγευμα.

Εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς ὁ Μέγας Ἐσπερινός θά ψαλεῖ τήν 6ην μ.μ. στόν ὁποῖο καί θά χοροστατήσουμε καί θά ὁμιλήσουμε. Σ' αὐτόν θά προσέλθῃτε ἅπαντες

οί Ἐφημέριοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀφοῦ προηγουμένως τελέσετε τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ στίς ἐνορίες σας.

δ) Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου δέν τελεῖται τὴν Παραμονήν, 24 Δεκεμβρίου, ἀλλά τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου.

4. Δώσατε καί τίς κατάλληλες ὁδηγίες στοὺς ἱεροψάλτες σας, νά ψάλουν καλά, νά διαβάζουν ἤρεμα καί μέ νόημα, νά εἶναι καί αὐτοὶ ἄψογοι. Παράλληλα ἐνημερώσατε καί τοὺς Ἐπιτρόπους σας γιά τὰ καθήκοντά τους. Πῶς νά στέκονται, πῶς νά διευκολύνουν τοὺς πιστοὺς, ὅτι δέν πρέπει νά φωνάζουν, πῶς πρέπει νά δίδουν τό σύνθημα τῆς τάξεως καί ὄχι τῆς ἀταξίας. Οἱ Ψάλτες δέν πρέπει νά κάνουν λαρυγγισμούς, νά ψάλουν μέ δικό τους τρόπο, νά δημιουργοῦν σύγχυση. Ὁ καλὸς ἱεροψάλτης εἶναι ἕνας πολύτιμος βοηθὸς καί συμπαράστατης τοῦ ἱερέως. Στόν νεωκόρο δώσατε ὁδηγίες γιά τόν ἄψογο ἀπό πάσης πλευρᾶς καθαρισμό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Φροντίσατε νά ἐξασφαλίσετε παιδιὰ γιά τό ἅγιο Βῆμα. Καλλιεργήσατέ τα, ὥστε νά μὴ ἀτακτοῦν, νά μὴ ἀσεβοῦν, ἀλλά μέ φόβον Θεοῦ νά ὑπηρετοῦν. Διδάξατέ τα πῶς πρέπει νά συμπεριφέρονται, πότε νά κάθονται καί πότε νά εἶναι ὄρθια. Συστήσατε τους νά μὴ ὁμιλοῦν καί νά μὴ κάνουν θόρυβο. Ἄν τοὺς δείξετε τό δρόμο, θά τὸν ἀκολουθήσουν.

5. Ὅταν μαζεῦεται πολὺς κόσμος μέσα στό ἅγιο Βῆμα δημιουργεῖται ἀταξία. Ἐπιβάλατε τὴν τάξι καί μὴ ἀνέχεσθε τοὺς θορύβους κατὰ τὴν ὥρα τῆς θείας λατρείας. Σεῖς πρέπει νά δίδετε τό σύνθημα τῆς εὐλαβείας καί τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Πολλοὶ ἱερεῖς πηγαινοέρχονται ἄνευ λόγου μέσα στό ἅγιο Βῆμα, περνώντας μάλιστα ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα. Εἶναι ἀσέβεια. Ἄν δέν ὑπάρχει ἀνάγκη, μὴ μετακινεῖσθε ἐντὸς τοῦ ἁγίου Βήματος. Σταθῆτε σέ ἕνα μέρος δίδοντες καί στά παιδιὰ ἢ καί στοὺς μεγάλους τό καλὸ παράδειγμα. Ὅταν παρίσταται ἀνάγκη νά μετακινηθεῖτε, μὴ τρέχετε. Ὁ ἱερεὺς βαδίζει ἀργά καί προσεκτικά, δέν ἀνεβαίνει δυό-δυό τὰ σκαλοπάτια, δέν τρέχει μέσα ἢ ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

6. Οἱ πολυέλαιοι καί τὰ λοιπὰ φωτιστικά πρέπει νά ἔχουν ὅλα τὰ φῶτα τους. Ὅπου οἱ λάμπες εἶναι καμμένες πρέπει νά ἀντικατασταθοῦν. Καθαρίσατε τοὺς πολυελαίους. Ἄν εἶναι μπρούντζινοι γυαλίσατέ τους. Ἄν εἶναι γυάλινοι πλύνάτέ τους. Πρέπει νά ἀστράφτουν. Καλέσατε συνεργεῖα γυναικῶν νά σᾶς βοηθήσουν. Δέν θά σᾶς ἀρνηθοῦν. Ἡ πρεσβυτέρα πρώτη καί μετὰ οἱ ἄλλες γυναῖκες. Τό ἴδιο καί τὰ καντήλια τοῦ τέμπλου. Πρέπει νά λάμπουν καί αὐτά. Καί νά καίνε μέ λάδι. Ἀπαγορεύομεν νά ὑπάρχουν καντήλια τοῦ τέμπλου μέ ἠλεκτρικὰ λαμπιόνια.

7. Τὰ μικρόφωνα καί τὰ μεγάφωνα εἶναι μιά καλή ἐξυπηρέτηση ἀλλά καί μεγάλη πληγή. Τὰ μεγάφωνα τσιριζοῦν ἐνίοτε ἢ δέν βγάζουν καθαρή φωνή, ἰδίως ἂν εἶναι μηχανήματα παλαιά. Καλύτερα νά λείπουν. Τὰ μεγάφωνα τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου δέν εἶναι κόρνες, ὅπως βάζουμε ἔξω. Μέσα ὁ ἦχος πρέπει νά εἶναι ἀπαλός, γλυκὺς καί ὄχι ἐκκωφαντικός. Ρυθμίσατε τὴν ἔνταση ἀπὸ τὴν κονσόλα καί μὴν ἀφήνετε τὸν οἰονδήποτε νά βάζει τό χέρι του καί νά τὰ ἀπορρυθμίζει. Μερικοὶ ἱερεῖς, πού ἔχουν ἰσχνή φωνή συνηθίζουν νά βάζουν τό μικρόφωνο τῆς Ἁγίας Τραπέζης στό στόμα τους. Ἐτσι ὁμως ἐνοχλοῦν τοὺς ἐκκλησιαζομένους, διότι ἡ φωνή μεγεθύνεται καί τό ἀκουσμα εἶναι φρικτόν. Μὴ βάζετε τό

μικρόφωνο στά χείλη σας , οὔτε νά ἀνοίγετε τήν ἔνταση στό τέρμα. Ἐνοχλεῖτε ἔστω καί ἂν δέν τό ἀντιλαμβάνεσθε. Τό μικρόφωνο πρέπει νά εἶναι σέ μιά λογική ἀπόσταση ἀπό τό στόμα σας. Ἐπίσης τά ἐξωτερικά μεγάφωνα εἶναι γιά νά ἐξυπηρετοῦν ἐκείνους, πού δέν χωροῦν νά μποῦν μέσα. Δέν ἔχει νόημα νά εἶναι ἀνοικτά τά ἐξωτερικά μεγάφωνα, ὅταν οἱ πιστοί εἶναι ὅλοι μέσα. Τί νόημα ἔχει αὐτό; Θέλετε νά σᾶς ὑβρίζουν, ὅσοι ἐνοχλοῦνται;

8. Ἡ τήρηση τῆς τάξεως μέσα στό Ἱερό Ναό σας κατά τίς μεγάλες ἡμέρες τῶν ἑορτῶν εἶναι καθήκον τῶν Ἐπιτρόπων, πρὸς τοὺς ὁποίους δέον, νά κάνετε τίς ἀπαραίτητες συστάσεις. Πολύ σημαντικό εἶναι νά κρατεῖται ὁ χῶρος τοῦ Σωλέα, ὅπου ὑπάρχει, ἐλεύθερος, ὥστε νά μή ὑπάρξει ἀταξία κατά τήν Θεία Μετάληψη καί τήν διανομή τοῦ Ἄντιδώρου. Πρὸς τοῦτο χρειάζεται ἐγκαίρως νά ὑπάρχουν τρία πρόσωπα πού θά κρατοῦν πρὶν ἀπό τήν Θ. Μετάληψη τίς τρεῖς θύρες τοῦ Σωλέα κλειστές, ὥστε ὁ χῶρος νά παραμένει ἐλεύθερος καί νά μήν παρατηρεῖται συνωστισμός. Ἐνίοτε ὑπάρχει μεγάλη κοσμοσυρροή καί ἐξ ἀνάγκης οἱ ἐκκλησιαζόμενοι προωθοῦνται καί πρὸς τόν Σωλέα. Εἶναι λύσις ἀνάγκης ἐπιβαλλομένη ἐκ τῶν περιστάσεων.

Γ ΑΓΙΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Κατά την περίοδον αὐτήν θά τελέσετε ἀσφαλῶς διάφορες ἀγιαστικές πράξεις (ἀγιασμό, εὐχέλαιο κ.λ.π.) εἴτε στοὺς οἴκους τῶν ἐνοριτῶν σας εἴτε στό Ἱερό Ναό σας. Κατ' ἀρχήν θέλω νά σᾶς προτρέψω νά τελέσετε τό ἅγιον Εὐχέλαιον τίς παραμονές τῶν Χριστουγέννων καί νά συνηθίσετε τό Λαό μας νά ἀποζητᾶ τήν χάριν τοῦ θεραπευτικοῦ τούτου Μυστηρίου καί ταυτόχρονα συγχωρητικοῦ. Τίς πράξεις αὐτές πρέπει νά τίς τελεῖτε μέ εὐλάβεια, χωρίς νά "τρέχετε", χωρίς παραλείψετε τῶν εὐχῶν, δηλαδή βιασύνην. Ἐπωφεληθῆτε τῆς εὐκαιρίας πού εἰσέρχεσθε μέσα στοὺς οἴκους τῶν ἐνοριτῶν σας γιά νά συζητήσετε μαζί τους τά πνευματικά τους προβλήματα, ἐνισχύσατέ τους νά πιστεύουν στό Θεό, ζητήσατέ τους νά ἐκκλησιάζονται τακτικότερα, δείξατε ἐνδιαφέρον γι' αὐτούς καί τήν ζωή τους. Μιλήσατε στόν κόσμον γιά τόν Χριστό καί γιά τήν Ἐκκλησία. Μή περιορίζεσθε μόνο στό νά κάνετε τόν Ἀγιασμό ἢ τό Εὐχέλαιο καί νά φεύγετε. Κάθε λόγος σας νά εἶναι πνευματικός. Νά ἀποφεύγετε τίς πολιτικολογίες, τά ἀστεῖα, τούς χαριεντισμούς. Ἐστέ σοβαροί, ὅταν εἰσέρχεσθε στοὺς οἴκους τῶν ἐνοριτῶν σας. Πολλοί κληρικοί ἀπρόσεκτοι στό σημεῖο αὐτό ἐπλήρωσαν ἀκριβᾶ τήν οἰκειότητα πού ἔδειξαν.

2. Νά ἐπιδιώκετε νά εἰσέρχεσθε στοὺς οἴκους τῶν ἐνοριτῶν σας μέ κάθε εὐκαιρία Μιά τέτοια εἶναι ὁ ἀγιασμός τῶν οἴκων τήν παραμονήν τῶν Φώτων. Μερικοί διστάζουν ἢ ἀμελοῦν ἢ τό χειρότερον, θεωροῦν πῶς αὐτή ἢ ἐπίσκεψις δέν εἶναι ἀξιοπρεπής. Πρόκειται περὶ λανθασμένης ἐκτιμῆσεως. Οἱ νεώτεροι ἰδίως κληρικοί μας ἔχουν πολλά νά διδαχθῶν ἀπό τίς ἐπισκέψεις αὐτές. Θά δοῦν πῶς ζοῦν οἱ ἄνθρωποι. Θά συναντήσουν τήν κρυφή φτώχεια. Θά μποῦν καί στά σπίτια τῶν πλουσίων. Θά δοῦν τήν ματαιοδοξία. Θά ἐκτιμῆσουν τούς ἀνθρώπους. Φρονῶ, ὅτι ἐπιβάλλεται τό καλό αὐτό ἔθιμον νά μή σβυσθεῖ.

Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Διοργανώσατε κατά τίς μέρες αὐτές ἑορτές στήν ἐνορία σας καί καλέσατε παιδιά, γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς καί ἀρχές. Καλόν εἶναι ἡ ἐνορία σας νά δεῖξει τό εὐρύ κοινωνικό της πνεῦμα ἀγκαλιάζοντας τόν λαό. Οἱ ἑορτίες ἐκδηλώσεις ἀρέσουν στόν κόσμον καί στοὺς νέους.

2. Διοργανώσατε μέ τήν ἐνορία σας ἐκδρομές, προσκυνήματα στά μοναστήρια, ἐπισκέψεις σέ ἰδρύματα. Προσφέρατε δῶρα, τρόφιμα, γλυκά, κ.λπ.

3. Θυμηθῆτε τούς πτωχοὺς τῆς ἐνορίας σας. Μπορεῖτε ἐκτάκτως νά διοργανώσετε χριστουγεννιάτικο γεῦμα γιά τούς ἀπόρους. Φάτε καί σεῖς μαζί τους σάν μιὰ οἰκογένεια. Παρακινήσατε τούς ἐνορεῖτες σας νά προσφέρουν γιά τό χριστουγεννιάτικο τραπέζι καί δώσατε χαρά στοὺς πτωχοὺς.

4. Στολίσατε ἂν μπορεῖτε τόν περίβολο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σας μέ Φάτνη ἢ Δένδρο. Καί τά δύο εἶναι ἑλληνορθόδοξα ἔθιμα καί παραδοσιακά. Μπορεῖτε νά ἐπιμεληθῆτε.

5. Παρακινήσατε τούς νέους τῆς ἐνορίας νά ποῦν τά κάλαντα καί μέ τά χρήματα πού θά συλλέξουν νά κάνουν μιά φιλανθρωπία. Θά τούς χαρίσετε μεγάλη χαρά.

6. Εὐχηθῆτε στούς ἐνοριῖτες σας, ἂν ἔχετε τά ὀνοματεπώνυμα τους, μέ κάρτες εὐχετήριες τῆς ἐνορίας σας. Θά τό ἐκτιμήσουν βαθειά. Σέ ὅσους σᾶς εὐχηθοῦν μή παραλείψετε νά ἀπαντήσετε μέ εὐγένεια. Εἶναι ἀγενές νά μή ἀπαντᾶτε, ὅταν λαμβάνετε εὐχές.

7. Αὐτές τίς ἡμέρες οἱ ἄνθρωποι ἀνταλλάσσουν εὐχές καί δῶρα. Θυμηθῆτε τούς ἀνθρώπους, πού εἶναι συνεργάτες σας (τούς Ἐπιτρόπους, τούς Ψάλτες, τούς νεωκόρους, τούς κατηχητές, τίς κυρίες κ.λπ.) καί στείλατε τους ἕνα δωράκι. Δέν πρόκειται νά φτωχύνει ἡ ἐνορία.

Ἀγαπητοί μου πατέρες

Εὐχομαι σ' ὅλους σας μέ ἀγάπη γιά τίς ἐγγίζουσες ἑορτές καλή δύναμη καί ἄρτια ἐπιτέλεση τῶν καθηκόντων σας. Εὐχομαι ἐπίσης νά διέλθετε τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον μέ οἰκογενειακή γαλήνη καί εὐτυχία. Παρακαλῶ νά διαβιβάσετε στίς κυρίες πρεσβυτέρες σας καί στά παιδιά σας τίς πατρικές μου εὐχές καί τήν ἀγάπη μου. Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ