



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ  
Φορμίωνος 83, Καισαριανή, τ.κ. 161 21. Τηλ. 210-7224123 fax.: 210-7223584  
(Internet) <http://www.imkby.gr> - (e-mail) [info@imkby.gr](mailto:info@imkby.gr)

Καισαριανή 11 Σεπτεμβρίου 2018

### ΜΗΝΥΜΑ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  
Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ  
*γιά τήν ἑναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2018-2019.*

### ΠΡΟΣ

**τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας**

Ἀγαπητά μου παιδιά

Τά Σχολεῖα σήμερα ἀνοιξαν γιά νά σᾶς ὑποδεχθοῦν μετά τίς καλοκαιρινές διακοπές. Σάν τίς ἐργατικές μέλισσες πού μετά τήν ἐργασία τους ἐπιστρέφουν στίς κυψέλες τους ἔτσι καί σεῖς φορτωμένοι ἐμπειρίες ἐπιστρέφετε στά μαθητικά θρανία. Μιά νέα περίοδος μαθημάτων καί γνώσεων ἀρχίζει στήν ὁποία οἱ καλοί δάσκαλοί σας θά σᾶς μεταδώσουν γνώσεις καί ὑψηλότερες ἐμπειρία ζωῆς.

Γιά τόν λόγο αὐτό τελέσαμε τήν Ἱερά Ἀκολουθία ὄλοι μαζί σεῖς, οἱ δάσκαλοί σας, οἱ γονεῖς καί κηδεμόνες σας καί οἱ Ἀρχές πού ἐποπτεύουν τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία.

Ἕνα ταξίδι ἀρχίζει στίς γνώσεις, ταξίδι στίς ἐμπειρίες. Μιά ἐργασία ἐπίπονη, ἀλλά τερπνή μέ καρπούς ὄρμους καί θελτικούς.

Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας. Καλή σχολική χρονιά.

Μέ πατρικές εὐχές.  
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ Δανιήλ.

Καισαριανή 11 Σεπτεμβρίου 2018

**Μ Η Ν Υ Μ Α**  
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  
Καισαριανής, Βύρωνος και Ύμηττου Δανιήλ  
*για την έναρξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2018-2019.*

**ΠΡΟΣ**  
**τούς μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων**  
**της Ιεράς Μητροπόλεως μας**

Άγαπητοί νέοι και νέες

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές επανέρχεσθε στο Σχολείο για να συνεχίσετε την εκπαίδευσή σας σε ανώτερα πεδία γνώσεως.

Μέ την ιερή Άκολουθία που τελέσαμε όλοι μαζί σεις, οι καθηγητές σας, οι γονείς και κηδεμόνες σας, και οι εποπτεύουσες Αρχές την εκπαιδευτική διαδικασία προσευχηθήκαμε για σας για να έχετε τόν φωτισμό του Θεού και την ενίσχυσή Του στο σπουδαίο και ιερό έργο που σήμερα αναλαμβάνετε.

Δέν άγνοείτε άσφαλώς ότι η μάθηση είναι ένα άθλημα επίπονο, πνευματική γυμνασία την απέκάλεσαν οι άρχαίοι προπάτορές μας και συγχρόνως ως άθλημα και ως μύηση ή παιδεία είναι θελκτική και τερπνή και μύηση στο γεγονός της ζωής και της κοινωνίας, έφ' όσον ο άνθρωπος κατά τόν Άριστοτέλη «φύσει όρέγεται του ειδέναι» (Άριστοτέλη, Μετά τά Φυσικά, I 2, 980a),

Οί καθηγητές σας έχουν αναλάβει να σας μεταδώσουν τις γνώσεις και να σας εισαγάγουν στα μυστήρια της ζωής.

Ευέλπιστώ ότι θά άνταποκριθείτε μέ άποφασιστικότητα, μέ ζήλο και έπιμέλεια για να επιτύχετε να αποκτήσετε την γνώση και να γνωρίσετε την άλήθεια της ζωής.

Ό Θεός να είναι μαζί σας. Καλή σχολική χρονιά.

Μέ πατρικές εύχές.  
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ό Καισαριανής, Βύρωνος & Ύμηττου Δανιήλ.