

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ

# ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2018 - 2019

Φιλανθρωπία - Συμπαράσταση - Προσφορά

Ἐνίσχυσε μέ τήν οἰκονομική προσφορά σου  
τήν Ἑνορία σου νά ἀνακουφίσει  
ὄσους πλήττονται καί πέζονται ἀπό  
τίς ἐπιπτώσεις τῆς βιουμένης οἰκονομικῆς ἀνέχειας.  
Δῶσε ἐλπίδα καί παρηγοριά γιά νά μή  
αἰσθάνονται περιφρονημένοι καί ἐγκαταλελειμένοι.

«Ἡ σκληρότερη  
μορφή βίας  
εἶναι ἡ ἀνέχεια».



**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ**

**Ἀνακοίνωση**

*Πρός τούς πιστούς γιά τόν «Ἔρανο τῆς Ἀγάπης» 2018*

Ἀδελφοί

Καθώς πορευόμαστε αὐτή τήν ἐκκλησιαστική περίοδο πρός τήν μητρόπολη τῶν ἑορτῶν τῆς Χριστούγεννα διαβαίνοντες «ἐν μέσῳ παγίδων πολλῶν» (Α΄ Πρὸς Τιμόθεον στ΄, 9) ἐμπνευόμενοι ἀπό τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό πού καταδέχθηκε νά ἔλθει στήν δική μας πτωχεία κι ἐμεῖς κινούμαστε «εἰς παραξυσμόν ἀγάπης καί καλῶν ἔργων» (Πρὸς Ἑβραίους ι΄, 24) γιά νά δείξουμε, ὅτι δέν ἀδιαφοροῦμε γιά ὅλους ἐκείνους πού εὐρίσκονται σέ περιστάσεις καί ἀνάγκες προσφέροντας τήν ἐλεημοσύνη μας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας γιά νά συμβάλλει στήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν ἀδελφῶν μας αὐτές τίς γιορτινές ἡμέρες τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀγάπης διοργανώνει

**τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης πού σημαίνει**

**α΄. Ἀγάπη - Φιλανθρωπία**

Ἐφ' ὅσον ὁ Κύριός μας στήν ἐπίγεια ζωή Του διήλθε «εὐεργετῶν καί ἰώμενος» (Λουκᾶ ι΄, 38). Μέ τήν προσφορά μας ἐφαρμόζουμε τήν ἐντολή Του «γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες» (Λουκᾶ στ΄, 36)

**β΄. Συμπαράσταση**

Πολλοί ἀδελφοί μας πού ἀπειλοῦνται ἀπό πολλές αἰτίες χρειάζονται στήριγμα καί συμπαράσταση γιά νά μὴν αἰσθάνονται ἐγκατελελειμένοι καί περιφρονημένοι.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὑπογραμμίζει καί τονίζει ὅτι ὅπως στό ἀνθρώπινο σῶμα ὅλα τὰ μέλη ἐκεῖνα πού φαίνονται ἀδύναμα καί ἐκεῖνα πού ἔχουν λιγότερη ὑπόληψη κι ἀκόμη αὐτά πού δέν εἶναι παρουσιάσιμα τὰ περιβάλλουμε μέ περισσή φροντίδα, ἔτσι καί στήν σωτηρία καί κατ' ἐπέκταση στήν κοινωνία τὰ ἀσθενέστερα, τὰ περιφρονημένα καί τὰ στερούμενα μέλη χρειάζονται περισσότερη φροντίδα ὥστε «τό αὐτό ὑπέρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν τὰ μέλη» (Πρὸς Κορινθίους Α΄, ιβ΄, 12-27)

**γ΄. Κοινωνική συναντίληψη**

Οἱ Χριστιανοί ἀποτελοῦμε τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ ὅπως διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Δέν νοεῖται κατά τό Εὐαγγέλιο ὁ πιστός νά ἀδιαφορεῖ γιά τὰ προβλήματα τῶν ἀδελφῶν του σύμφωνα μέ τήν προτροπή τοῦ ἀποστόλου Παύλου :« τό ὑμῶν περισσευμα εἰς τό ἐκείνων ὑστέρημα» (Πρὸς Κορινθίους Β΄, η΄, 19).

**Συνεχίζοντας τήν παράδοση τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας μας θά διοργανώσουμε καί φέτος τόν «Ἔρανο τῆς Ἀγάπης» καί καλοῦμε τούς πιστούς νά προσφέρουν κατά τήν οικονομική δύναμή τους καί τήν ἔμπνευσή τους στήν συλλογική αὐτή προσπάθεια.**

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ

# ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2018 - 2019

Φιλανθρωπία - Συμπαράσταση - Προσφορά

Η προσφορά σου από την Ένορία γίνεται:

- Τροφή για τους πτωχούς.
- Φάρμακο και νοσηλεία για τους ασθενείς.
- Χορηγία προς τους νέους για τις σπουδές τους.
- Βασική για τους ηλικιωμένους.
- Περίθαλψη για ανασφάλιστους.
- Αποφυλάκιση για κρατούμενους.
- Προστασία για αδυνάτους.
- Συμπαράσταση για πληττομένους.

